

**Dr. Jona Lendering** - "De relatie met het Midden Oosten"



De gewelddadige en grootschalige conflicten tussen moslims in het Midden-Oosten bevestigen alles wat westerlingen denken te weten over het gewelddadige karakter van die regio.

We kunnen moeiteloos een geschiedenis schrijven over de wijze waarop Europeanen "de" oosterling hebben getypeerd als een barbaarse, opvliegende, religieuze fanaat. Zo'n geschiedenis zou kunnen beginnen bij de Slag bij Marathon en kunnen doorlopen tot op de dag van vandaag. Jona Lendering, de auteur van *Vergeten erfenis*, zal dat verhaal vertellen in een Open Boek-lezing.

**Deze lezing vormt tevens de inleiding tot drie andere bijeenkomsten over de relatie tussen de islamitische wereld en het Midden-Oosten, waarop als cursus ingeschreven kan worden.**