

Woensdag 7 oktober

Drs. Rosalie de Wildt over “De leeggelopen ballon”.



De Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941) schreef zijn laatste grote werk *Les deux sources de la morale et de la religion* (1932) aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

Hij vroeg zich in dit werk af of het voor de mensheid niet hoog tijd was om haar bestaan te vereenvoudigen “met evenveel hartstocht als ze aangewend had om het ingewikkeld te maken”.

Zou het mogelijk zijn onze weerbarstige planeet opnieuw in te richten? Wat heeft Bergsons pleidooi voor de eenvoud ons nu, bijna een eeuw later, te zeggen?