

“Nederlands-Indië: voor, tijdens en na de oorlog in de Pacific”



Gedurende ruim 3 jaar (maart '42 – aug. '45) heeft de Japanse bezetting van Nederlands-Indië de verhoudingen tussen de koloniale overheersers en de inheemse bevolking ingrijpend veranderd. In deze lezing zal de nadruk liggen op de veranderde positie van de Nederlanders: vóór de oorlog, ten tijde van de burgerinterneringskampen, en in de eerste maanden na de proclamatie van de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 1945, de zgn. Bersiap-periode.

Ook zal aandacht worden gegeven aan de – tot nu toe – vrijwel geheel onbekende geschiedenis van de zeer kleine joodse bevolking in Nederlands-Indië en ten tijde van die bezetting.

Nico Schulte Nordholt is Indonesië-kenner (geboren in 1940, Kefamnanu, West Timor als zoon van een Nederlandse Bestuursambtenaar; hij werd geïnterneerd in SoE, Timor en Kampili, Celebes en is 'gerepatriëerd' in 1947).