

OpenBoek

Woensdag 29 januari 2014

Lezing door **Carel ter Linden**, getiteld

“Neerslag van een persoonlijke ontwikkeling”

Meestal vraagt men aan een predikant niet wat hij zelf gelooft, al kan dat in zijn preken en gebeden wel doorklinken. Uitgever De Arbeiderspers vroeg Carel ter Linden op deze vraag in te gaan.

‘Wat gelooft u zelf, of wat gelooft u niet (meer)? Wat zou u aan uw kinderen kunnen en willen doorgeven?’

Hij gaf aan dit verzoek gehoor met het schrijven van een nieuw boek. Hij schetst daarin de geest van een nieuwe tijd waarin het geloof veel minder dan vroeger gedijen kan. Hij bekent ook zelf geen verbinding meer te kunnen leggen tussen de God die in de bijbel aan het Woord is en die de mens de weg wijst hoe te handelen, en het hele proces van de evolutie met al zijn schoonheid maar ook met zijn bittere en wrede kanten (natuurrampen, ziekten). De gedachte aan een schepper, uit wiens hand dit alles is voortgekomen is hem vreemd geworden. In zijn ogen is ‘God’ een gééstelijke werkelijkheid, wier stem hoorbaar wordt in het optreden van de profeten van Israël tot en met Jezus, als een appèl tot humaniteit te midden van een raadselachtige en soms vijandige wereld. Zijn boek “Wat doe ik hier in GODSNAAM?” is in juni 2013 verschenen.

Carel ter Linden is predikant te Den Haag en auteur.