

Sociëteit Aerdenhout

***Het dagboek van de reis naar Japan in 1855 van Johan
Maurits graaf van Lynden,
uit het familiearchief in kasteel Keukenhof***

door Annechien Bertheux



In 1855 ging Johan Maurits graaf van Lynden in dienst van koning Willem III op diplomatieke missie naar Japan. In zijn bagage had hij een groot portret van Zijne Majesteit dat hij aan de *shogun* moest aanbieden. Daarnaast kreeg Japan het raderstoomschip de Soembing ten geschenke. De graaf liet een dagboek achter en in deze lezing wordt het verhaal verteld van deze reis, geïllustreerd met aquarellen van de hand van de graaf en lithochromieën die later zijn vervaardigd naar zijn schetsen op Deshima.

Datum:	dinsdag, 25 september 2018
Programma:	10.30 uur - inloop met koffie 11.15 uur - aanvang lezing 12.30 uur - lunch met nabespreking
Locatie:	Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout
Reserveren:	info@welzijnbloemendaal.nl of 023-5250366, graag met vermelding wel/geen lunch
Kosten:	€ 9,00 inclusief lunch, € 3,50 exclusief lunch