

Woensdag 9 november



**SABINE LICHTENSTEIN** geeft een lezing met muziek over: "**Schubert**".

Schubert was een romanticus. In zijn geval betekent dat een verbondenheid met het dolen en de dood, maar ook een hang naar vrijheid. Die hang uitte zich in een individualistische muzikale interpretatie van gedichten, een eigengereide omgang met religieuze dogma's en een kritische politieke houding.

Dr. Sabine Lichtenstein, musicologe en bekend o.a. van concerttoelichtingen in de Philharmonie te Haarlem, bespreekt deze eigenschappen van Schubert en hun weerslag in zijn muziek. Zij doet dat met veel klinkende voorbeelden, aansprekende visuele illustraties en komische zowel als ontroerende weetjes.

-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-

De lezing wordt gehouden in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.

**Zaal open (voor een glaasje) 17.00 uur**  
**Begin van de lezing 17.30 uur**

**Gemeenschappelijke maaltijd na afloop van de lezingen van 18.45-20.00 uur**  
(voor wie zich daarvoor tevoren hebben aangemeld).

Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing - telefonisch bij René Stouthamer op 06 1639 6446 of door overmaking van het bedrag op NL62 ABNA 0433 535 318 t.n.v. De Nieuwe Kring onder vermelding van "OpenBoek" en de datum.

Leden genieten voorrang voor de maaltijd.

**Kosten:**      *Lezing*              € 6,50 voor leden en € 10, - voor niet-leden;  
                  *Maaltijd*             € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.