



**OpenBoek lezing in De Nieuwe Kring
Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout**

14 Februari – *Dr.Frans Koot geeft een lezing:*

"Wijze lessen voor de vorst en cynische maatschappijkritiek"

(Dierenverhalen door eeuwen en culturen heen)

Enkele eeuwen voor onze jaartelling krijgt de Indiase wijze Vishnu Sharma de opdracht om enkele prinses te onderrichten inzake hun toekomstige taken en verplichtingen als vorst. Hij verzamelt tientallen dierenfabels, reeds eeuwen lang mondeling doorverteld, en stelt ze in het kader van een raamver telling te boek. Dit werk staat nu bekend als de 'Pancatantra'. Het werd de meest bekende verzameling van dierenfabels, over de hele oosterse en westerse wereld verspreid, oorspronkelijk opgeschreven in het Sanskriet, maar inmiddels vertaald in tenminste vijftig talen, in zo'n tweehonderd verschillende versies, telkens weer aangepast aan lokale omstandigheden of nieuwere inzichten. Frans Koot gaat in vogelvlucht door deze geschiedenis en laat vervolgens aan de hand van één voorbeeld zien hoe een fabel op haar reis door de wereld kon veranderen. Ook laat hij zien hoe dit verhaal beeldende kunstenaars door alle eeuwen inspireerde. Daarnaast ontstond het dierenepos, doorgaans satirisch van karakter. Het oudst bekende voorbeeld in dit genre werd nog niet zo lang geleden ontdekt op een aantal Mesopotamische kleitabletten. Het werd zo'n vijftien honderd jaar vóór onze jaartelling gekopieerd. Verrassend genoeg gaat het over een vos, pleger van allerlei wandaden, en daarom aan het hof ontboden om zich te verantwoorden. Frans Koot laat zien hoe dit motief zich ontwikkelde tot het verhaal van onze eigen Vos Reynaerde: niet alleen als een satirische parodie op de eigentijdse ridderromans, maar vooral een cynisch, maatschappijkritisch en altijd nog actueel literair meesterwerk.

Frans Koot studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde en Vergelijkende Literatuurwetenschap (Utrecht 1963) en was enige jaren leraar Nederlands aan het Mendelcollege in Haarlem. Na een carrière als uitgever voltooide hij een studie Indonesische Talen en Culturen, met als specialisatie Javaans (Leiden 2001).

17.00 uur Zaal open (voor een drankje)

17.30 uur Aanvang van de lezing,

18.45-20.00 uur gemeenschappelijke maaltijd (voor wie daarvoor hebben gereserveerd).

Reserveren voor de maaltijd tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing bij René Stouthamer, e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com of telefonisch 06 1639 6446. Leden genieten voorrang voor de maaltijd, wanneer zij zich ten minste een week voor de dag van de lezing opgeven

Lezing € 7,- voor leden en € 10,- voor niet-leden;

Maaltijd € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.