

**Zondag 9 oktober**



Op de zondagmorgenbijeenkomst van 9 oktober zal

## **Drs Karin Daalderop**

in De Nieuwe Kring een lezing geven met als thema: "*Sprak God Hebreeuws?*"

Daarbij zal zij niet alleen deze specifieke vraag proberen te beantwoorden, maar ook laten zien waarom de God van de joden niet dezelfde is als de God van de meeste andere religies.

In dat verband zal ook duidelijk worden waarom andere goden niet echt in staat zijn om aan de eisen van de hoogste God, die Een, Uniek, waarachtig, almachtig, eeuwig en barmhartig is en zonder begin of einde is.

In tegenstelling tot wat velen denken is het Hindoeïsme overigens niet de oudste religie ter wereld, want dat is het Jodendom.

Dit laat tevens zien hoe en op welke manier het Hebreeuws en de God van de joden invloed hebben gehad op het wereldgebeuren en dat nog steeds hebben.

Drs Karin Daalderop studeerde filosofie in Groningen en Hebreeuws in Amsterdam. Zij heeft jarenlang les gegeven en spreekt tegenwoordig in heel Nederland voor groepen volwassenen. Daarnaast is zij ook free-lance journaliste.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

De lezing begint om 10:30 uur. Na afloop is er zoals gebruikelijk gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie.

Een bijdrage in de kosten is welkom.