

Woensdag 7 december

OpenBoek

UTA SCHÜTZENDORF geeft een lezing over: "*Faust in de Duitse Literatuur*"



De lezing zal gaan over het Faust-motief in de Duitse literatuur. Uta Schützendorf gaat eerst terug naar de bron, de historische Dr. Faust, die rond 1540 een beroemde astroloog, medicus en magiër was. Hij overleed naar aanleiding van een mislukt alchemistisch experiment. Dit werd al snel geduid als 'des duivels'.

Versillende schrijvers lieten zich vervolgens inspireren door de verhalen en legendes over deze beruchte man, die een pact met de duivel gesloten zou hebben. In de verlichting ontstaat een positieve waardering voor de drang naar kennis van de wetenschapper Faust. Het hoogtepunt hiervan vormt de Faust van Goethe, het meest opgevoerde Duitse toneelstuk ooit. Goethes Faust wil weten 'was die Welt im Innersten zusammenhält'.

Zowel Goethes Faust als het Faust-motief in het algemeen inspireerden weer vele andere schrijvers, zoals Paul Valéry, Boelgakov, Pessoa en Havel, en ook componisten, zoals Schubert, Berlioz, Gounod, Wagner, Schnittke en zelfs Frank Zappa. Het Faust-thema behoort tot de meest voorkomende thema's in de Europese literatuur sinds de middeleeuwen. De met name door Duitsland veroorzaakte verschrikkingen van de 20^{ste} eeuw gaven aanleiding tot weer nieuwe interpretaties.

Uta Schützendorf gaat in op de vraag in hoeverre het Faust-motief als een typisch Duits fenomeen kan worden beschouwd en zal daarbij tenslotte ingaan op de wijze waarop in de romans van Heinrich Mann, Klaus Mann en Thomas Mann dit motief gestalte is gegeven.

Uta Schützendorf is docente Duits aan het Ignatius Gymnasium te Amsterdam en verzorgt daarnaast al vele jaren lezingen en cursussen op het gebied van Duitse literatuur en cultuurgeschiedenis, zoals o.a. over de romans van Thomas Mann.

-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-

De lezing wordt gehouden in de Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout.

Zaal open (voor een glaasje) 17.00 uur
Begin van de lezing 17.30 uur

Gemeenschappelijke maaltijd na afloop van de lezingen van 18.45-20.00 uur
(voor wie zich daarvoor tevoren hebben aangemeld).

Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing - telefonisch bij René Stouthamer op 06 1639 6446. Leden genieten voorrang voor de maaltijd.

Kosten: Lezing € 6,50 voor leden en € 10,- voor niet-leden;
Maaltijd € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.