

Sociëteit Aerdenhout

Lezing: Petrarca, dichter in de Middeleeuwen
Door Marjo Wolse-de Weijze



Zomer 2019 is bijna voorbij. Veel mensen zijn teruggekeerd van hun vakantiebestemming. Herinneringen zijn opgeslagen in een Cloud, fotoalbum of worden onder het genot van een goed glas wijn besproken tijdens een gezellige avond. Heeft u herinneringen aan de berg Mont Ventoux? Ooit bezocht, beklommen of met de fiets naar de top gereden? Kijkt u naar de Tour de France waar deze berg een belangrijke onderdeel is voor de torenners? In 1336 heeft Petrarca met zijn broer en bedienden als eerste deze berg beklommen. Hij deed dit zoals hij zelf beschrijft

louter uit begeerte om zijn bijzondere hoogte nader in ogenschouw te nemen. Deze gebeurtenis wordt gezien als het begin van een nieuwe tijd.

Nieuwsgierig geworden naar deze reislustige man?

Op dinsdag 3 september zal Marjo Wolse spreken over zijn werk als poëet en zijn tocht over de Mont Ventoux in zijn historische tijd.

Kom ook!

We kijken naar u uit.

Datum:	Dinsdag 3 september 2019
Programma:	10.30 uur - inloop met koffie 11.15 uur - lezing (ongeveer 1 uur), aansluitend een drankje.
Locatie:	Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout
Reserveren:	info@welzijnbloemendaal.nl of 023-5250366
Entree:	€ 7,50