

Woensdag 13 januari 2016

Thijs Pollmann, emeritus hoogleraar, geeft een lezing over het door hem vertaalde boek van Thomas Mann: *Jozef en zijn broers*



De stof van *Jozef en zijn broers* is ontleend aan de Genesishoofdstukken over aartsvader Jakob en zijn twaalf zonen. De een na jongste zoon Jozef haalt zich met zijn arrogantie de vijandschap op de hals van zijn oudere broers. Die verkopen hem als slaaf naar Egypte. Daar geeft Jozef een overtuigende uitleg aan de dromen van Farao en die benoemt hem tot minister van voedselvoorziening. Door honger gedreven melden de broers zich in Egypte, waar Jozef zich aan hen bekend maakt. Jozef nodigt zijn oude vader en zijn broers en al hun vrouwen en kinderen uit zich in Egypte te vestigen. Jakob sterft en wordt in een indrukwekkende stoet naar Kanaän terug gebracht. Dit alles wordt met zeer veel ironie en grote virtuositeit verteld tegen de achtergrond van de cultuurgeschiedenis van het Midden-Oosten van rond het jaar 1400 voor Christus.